

De Vreeselijke Vreekens gaan op chique

De Vreeselijke Vreekens zijn er al weer klaar voor hoor! Geen paniek over de staat van de Praam, geen twijfels over de staat van de Penta of de samenstelling van het team. Ook de outfit hadden we al weer in orde voordat het thema bekend werd gemaakt. “*De 25 meest*” Een prachtig thema waar je natuurlijk van alles op kunt verzinnen.

Wie op de site van Spie kijkt en ter inspiratie daar een paar voorbeelden van de *25 meest* ziet, zal ongetwijfeld vanzelf aan het team met de donkerblauwe sweaters denken. Immers: al jaren behoren zij tot de 25 meest leukste pramen en gezelligste teams. Ook hun Penta scoort qua uiterlijk én prestatie al jarenlang hoog op de top 25 lijst. En laten we eerlijk zijn, die rode Marokkaanse hoofddekseis, de Fez stond de bemanning niet alleen heel mannelijk, maar ook gewoon goed. Tja, het bijna ongelooflijk, maar ook het thema “*De 25 meest*” is weer op het lijf van de Vreeselijke Vreekens geschreven.

Een mooi thema dus, waar menig team waarschijnlijk flink voor zal uitpakken. Maar voor de Vreeselijke Vreekens geen poeha, geen dikdoenerij. De donkerblauwe sweaters passen prima bij het thema: die hebben ze al jaren, zijn de 25 meest besproken kledingstukken en worden gewassen op 25 graden. “*Niks meer aan doen*” hoorde ik tijdens een bespreking zeggen! “*Outfit is geregeld!*”

Maar toch? Een jubileumjaar is natuurlijk wel weer net even iets anders dan andere jaren. Menigeen trekt voor een verjaardag, een bruiloft of een willekeurig jubileum naar de grote stad om mooie kleren te kopen of er worden deftige sierraden gekocht. Het geruchtencircuit doet sterk vermoeden dat er diverse teams er iets speciaals van willen maken dit jaar. Ook de Vreeselijke Vreekens komen dit jaar zeer verrassend en speciaal tevoorschijn. De grote vraag was natuurlijk: “Wat gaan we doen?”

Om even helemaal ‘out of the box’ te kunnen denken werd de eerste vergadering niet in Aalsmeer, maar in het rustgevend en pittoreske Leimuiden georganiseerd. Fris van geest werd in het diepste geheim de eerste brainstormsessie gehouden. De ideeën vlogen over tafel. Zo hebben we er even aan gedacht om met een nieuwe Praam te gaan varen of zelfs een Bok te kopen. Maar ja, een Bok tijdens de pramenrace? En dan in het jubileumjaar voor het eerst niet meedoen aan de Pramenrace, maar bij de bokken meevaren? Je vraagt toch ook niet aan Alberto Contador om tijdens een jubileumjaar van de Tour de France op een bakfiets mee te doen? Nee, natuurlijk niet! Net zo min vraag je voor de 25^e formule 1 race in Monaco aan Jenson Button om met een tractor vanaf pole position te willen starten. Nee, dat zou bespottelijk zijn, dus hebben we het idee om een bok te kopen maar weer heel snel geschrapt. We hebben er ook nog heel even aan gedacht om onze praam te vergroten. Een praam er naast of er achter hangen? Maar ook dat idee hebben we snel laten varen. Te eenvoudig! Met een ander team samengaan dan? Samenwerken of fuseren? Een soort gedoogakkoord? Ook dat idee werd snel geschrapt. Je ziet in de politiek wat er van zo’n gedoogakkoord komt. Binnen de kortste keren heb je heibel in de tent of beginnen de prominenten in opstand te komen. Dat is bij de Vreeselijke Vreekens toch al ondenkbaar. In de eerste plaats komt er geen heibel in ons team en in de tweede plaats bestaan zij uit alleen maar prominenten. Nee, voor ons geen fusie met een ander team.

We hoeven ook niet zo groots uit te pakken. Laten we bij de basis blijven. ‘Bek toe beezik!’ Een Praam, een Penta en mannen aan boord in mooie kleding. Dat doen we al 18 jaar en daarmee behoren we al 18 jaar tot de meest besproken teams.

De Praam hebben we nog wel even een extra opknappertje gegeven. Een avondje poetsen en teren en hij ziet er weer uit om door een ringetje te halen.

Een ringetje? Is dat niet het sierraad waar menig jubileum extra mee wordt opgesierd? Zouden we de Penta eens laten oppoetsen of zelfs vernieuwen en als een sierraad achter de Praam laten blinken.? Wij naar juwelier van de Polder! Tot welk sierraad dat heeft geleid houden we nog even voor ons, maar het is een sierraad geworden om van te dromen.

Om dat extra te vieren willen we dit jubileumjaar op ons paasbest verschijnen. Maar ja, als je al alle jaren tot de mooiste en origineelst geklede teams hoort dan valt het niet mee om daar nog eens overheen te gaan.

Gelukkig speelt geld geen rol. Wij hebben geen Russische geldschieter nodig! Om de donkerblauwe sweaters te overtreffen werd voor een enorm bedrag een bekende Italiaanse couturier gecontracteerd. Deze gerenommeerde modeontwerper is met vlag en wimpel geslaagd voor een schier onmogelijke taak: de donkerblauwe sweaters overtreffen. Wat deze Italiaanse modekoning voor ons heeft ontworpen blijft nog even geheim, maar één ding is zeker: de Vreeselijke Vreekens verschijnen op chique tijdens dit jubileumjaar!